

# DE GEBODEN

Vierde gebod van God (vervolg): **Vader, moeder zult gij eeren.**

## Plichten der ouders jegens hunne kinderen.

1. De ouders zijn verplicht : 1° te zorgen voor het lichamelijk onderhoud en de gezondheid hunner kinderen; 2° hun een christelijke opvoeding te verschaffen; 3° hen te bewaken en te vermanen; 4° hun steeds goede voorbeelden te geven.

2. De eerste plicht der ouders jegens hunne kinderen is hen allen zonder onderscheid te beminnen, met een christelijke liefde en zonder zwakheid voor hunne gebreken.

3. De ouders moeten hunne kinderen aanzien als den kostelijksten schat welken God hun geschonken heeft, en waarvan hij hun eens eene strenge rekening zal vragen.

4. Deze woorden : *de ouders moeten voor het lichamelijk onderhoud hunner kinderen zorgen*, beteekenen dat zij hen moeten voeden, kleeden, naar hunnen stand opleiden en hun een behoorlijken levensstaat bezorgen.

5. Deze woorden : *de ouders moeten aan hunne kinderen een christelijke opvoeding verschaffen*, beteekenen dat zij moeten : 1° hun de bijzonderste punten des geloofs en de gebeden moeten aanleeren; 2° hen naar den catechismus en een Katholieke school zenden; 3° hen aansporen God te beminnen en de zonde te vluchten; 4° hen naar de biecht zenden zoodra zij tot de jaren van verstand gekomen zijn en zich tegen hunne roeping niet verzetten.

6. Eer dat zij hunne kinderen eenen levensstaat laten aanvangen, moeten de ouders bidden om Gods wil te kennen, hun goeden raad en een degelijke vrijheid geven om den roep Gods te beantwoorden, hetzij voor het priesterschap of het kloosterlijk leven.

7. De ouders moeten voor hunne kinderen niets anders begeeren dan Gods wil, gelijk dat ons geleerd wordt door het antwoord van Jezus aan de moeder der apostelen Jacobus en Joannes :

20 Dan kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot hem met hare zonen, hem aanbeddende en iets van hem verzoekende. 21 En hij zeide tot haar : Wat wilt gij? Zij antwoordt : Zeg dat deze mijne twee zonen zitten mogen, één aan uwe rechter-, en één aan uwe linkerhand in uw koningrijk. 22 Doch Jezus antwoordde en zeide : Gij weet niet wat gij verzoekt. Kunt gij den kelk drinken, dien ik drinken zal? Zij zeggen tot hem : Wij kunnen het. 23 Hij zegt tot hen : Mijnen kelk zult gij wel drinken, doch het zitten aan mijne

rechter- of linkerhand komt mij niet toe aan u te geven maar aan degenen wien het door mijnen Vader bereid is.

24 En toen de tien dit hoorden, waren zij zeer misnoegd over de twee broeders. 25 Doch Jezus riep hen tot zich, en zeide : Gij weet dat de vorsten der heidenen hen beheerschen, en dat de Grooten hunne macht oefenen tegen hen. 26 Zoo zal het niet wezen onder u! maar al wie onder u groot wil worden, zij uw dienaar; 27 en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw dienstknecht wezen; 28 gelijk de Zoon des menschen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. (*Matth. xx.*)

8. Deze woorden : *de ouders moeten hunne kinderen vermanen*, beteekenen dat zij moeten hun gedrag nagaan, hen berispen en kastijden als zij kwaad doen, doch zonder gramschap, met het eenig doel hen te beteren.

9. Deze woorden : *de ouders moeten hunnen kinderen goede voorbeelden geven*, beteekenen dat zij hun godsdienstige plichten moeten vervullen : bidden, de Mis hooren, de sacramenten ontvangen, en vermijden al wat de kinderen tot zondigen aanzet, als vloeken, achterklappen, oneerlijk spreken, den godsdienst beschimpen.

## Uitleg der plaat.

10. In het midden der plaat, zien wij de h. Anna die haar kind, de h. Maagd, leert lezen. Achter Maria, staat de h. Joachim, haar vader, die haar met een teeder belang aanschouwt.

11. Boven, rechts, leert Blanca van Castilië den h. Loodewijk bidden, hem zeggende : « Mijn zoon, ik zag u liever sterven, dan eene doodzonde bedrijven. »

12. Boven, links, dwingt een heer zijnen zoon vergiffenis te vragen aan eenen arme dien hij bespotte.

13. Het onderste deel der plaat toont ons aan welke schromelijke straffen zij zich blootstellen die hunne kinderen verzuimen te beteren. De hooge priester Helias had twee zonen die het volk van den dienst des Heeren afkeerden. Doch hij was te toegevend voor zijne kinderen, en ondervond, gelijk zij, de gevolgen van Gods gramschap. Hij vernam eens dat de Ark door de Philistijnen weggevoerd, en zijne zonen met dertig duizend Israëlieten gesneuveld waren. Hij werd door die noodlottige tijding dermate getroffen, dat hij achteroverviel en zich het hoofd verbrijzelde.