

# HET SYMBOLUM DES GELOOFS

*Twaalfde artikel (vervolg): Ik geloof het eeuwig leven.*

## De Hel.

1. De hel is eene plaats waarin de verdoemden eeuwig het verlies van God betreuren door het vuur gekweld worden, en met de duivels smarten zonder eind lijden.

2. Die gaan naar de hel, welke in staat van doodzonde sterven.

3. Het is zeker dat de smarten der verdoemden eeuwig duren zullen, daar Christus in het Evangelie verklaart dat met het laatste oordeel de boozen zullen veroordeeld worden om te branden *in het eeuwig vuur*. Op een andere plaats herhaalt Ons Heer tot driemaal toe dat de worm die de verdoemden knaagt *niet sterven zal*, en dat het vuur dat hen verbrandt *niet zal uitdooven*.

4. Het ongeluk der verdoemden is zoo schrikkelijk, omdat God hen straft als God, dat wil zeggen met een oneindige rechtvaardigheid.

5. Hoewel de verdoemden van Gods aanschouwen beroofd zijn, zal niettemin een ieder naar de grootte zijner zonden gestraft worden.

6. Niets is doelmatiger, indien men het aandachtig overdenkt, om de kwade driften te beteugelen en niet meer te zondigen. De Ecclesiasticus zegt ons deswege ook: *Onder al uwe werken herinnert u uwe Uitersten, en nooit zult gij zondigen*.

7. Men zou inderdaad tot de zonde buitengemeen moeten aangedreven zijn om den christenplicht niet te beminnen en te oefenen door die gedachte, dat men eens voor den Rechter, die de rechtvaardigheid zelve is, verschijnen en hem rekenschap geven zal niet alleen van al zijne werken en woorden, doch ook van zijn heimelijkste gedachten, en men derhalve de verdiende straf zal ondergaan.

## Uitleg der plaat.

8. Men kan zich door deze plaat een begrip vormen der smarten die men in de hel lijden zal. *Boven* ziet men zeven openingen der hel, welke aangeteekend zijn door de eerste letters der zeven hoofdzonden. H. beteekent de hoovaardigheid, G. de gierigheid, O. de Onkuischheid, N. den Nijd, Gu. de gulzigheid, Gr. de gramschap, T. de traagheid. Men geeft daardoor te kennen dat inzonderlijk de hoofdzonden naar de hel leiden.

9. *Boven* iedereen dezer letters verzinnelijkt een dier de zonde welke zij beteekent. Een pauw verbeeldt de hoovaardigheid, eene pad, de gierigheid; een bok,

de onkuischheid; eene slang, den nijd; een verken, de gulzigheid; een leeuw, de gramschap; eene schildpad, de traagheid.

10. Een verterend vuur is de gemeene straf aller verdoemden; doch een ieder doorstaat smarten die de door hem bedrevene zonden eigen zijn.

11. Onder de letter H. worden de hoovaardigen tot aan de voeten van Satan gesleurd en genoodzaakt voor hem neder te knielen. Zij worden derwijze behandeld, dewijl zij zich in hun leven voor God niet wilden verootmoedigen.

12. Onder de letter G, ziet men de gierigaards eene geldbeurs aan den hals dragend. Die beurs herinnert hun dat zij onnoozel waren de vergankelijke goederen der aarde dan de eeuwige hooger te achten.

13. Onder de letter O, worden de zedeloozen vreeslijk door de duivels gefolterd of door wilde dieren verscheurd. Men geeft daarmede te kennen, niet dat er in de hel wilde dieren zijn, doch hoe wreed de duivels de verdoemden behandelen.

14. Onder de letter N, worden de bepijders omslingerd, gebeten en door afgrijpslike slangen verscheurd.

15. Onder de letter Gu, worden de gulzigaards en dronkaarden door ondraaglijken honger en dorst verteerd, met de gal des draaks en het gif der adder verzadigd. Zij worden eeuwig met den wijn van Gods toorn gedrenkt; hun geweten, eenen helhond met wijd geapenden muil gelijk, verwijt hun steeds hun vroegere gulzigheid en buitensporigheden.

16. Onder de letters Gr, lasteren de grammoedigen en de wraakzuchtigen elkander en worden handgemeen.

17. Onder de letter T, worden de luiaards door gloeiende prikkels aangezet, door schorpioenen geprikt en voor eeuwig in de vuurkolk vastgenageld.

18. De overtreders der *tien* geboden en de heiligschenders der *seven* Sacramenten worden onder de voeten getrapt van een gedrocht met *seven* koppen en *tien* hoornen, en door zijn brandenden adem verstikt.

19. *Onder, links*, paardmensen vertrappen de ketters, degenen die onrechtvaardige rechtsgedingen met iemand begonnen, of door goddelooze boeken en kranten den godsdienst bestreden.

20. *In het midden* der hel bevindt zich eene uurplaat, wier wijzer steeds hetzelfde uur aantoot, en dat uur is de eeuwigheid. Dat beteekent dat de folteringen\* der verdoemden *altijd* duren zullen, bijgevolg wie eens de hel ingaat, die komt er *niet meer* uit.