

IIET SYMBOLUM DES GELOOFS

Elfde artikel: Ik geloof de Verrijzenis des Vleesches.

1. Deze woorden: *Ik geloof de verrijzenis des vleesches*, beteekenen dat op het einde der wereld onze lichamen herleven en zich voor altijd met onze zielen vereenigen zullen.

2. Het is zeker dat alle menschen zullen verrijzen, daar 1° de Kerk het ons leert in hare symbolums; 2° Christus in het Evangelie gezegd heeft: Een uur zal komen dat al degenen die in het graf liggen de stem van den Zoon des menschen hooren zullen: degenen die op aarde de deugd oefenden, zullen tot het eeuwig geluk verrijzen; doch degenen die op aarde zondigden, zullen tot hun eeuwig verderf verrijzen.

3. De verrijzenis der lichamen zal geschieden door de almacht Gods, wien het even gemakkelijk is het leven te schenken en het weder te geven.

4. De natuur levert ons daarvan een treffend voorbeeld: De aar ontstaat uit een gerotte zaadkorrel, aldus zal eens uit het bederf des grafs het verreezen lichaam opstaan.

5. Het lichaam zal verrijzen om deel te hebben aan de belooning of aan de straf der ziel, gelijk het hare goede of slechte werken zal deelachtig geweest zijn.

6. Alle menschen zullen niet in den zelfden staat verrijzen: De rechtvaardigen zullen opstaan met verheerlijkte, terwijl de zondaars met afgrijzelijke lichamen zullen verrijzen.

7. De lichamen der gelukzaligen zullen heel klaar, licht, onlijdelijk, en aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig zijn.

8. De verrijzenis der lichamen zal plaats hebben op het einde der wereld en omniddelijk voor het algemeen oordeel, gelijk het in de versen 23 en 24 van het volgende Evangelie te lezen staat:

'Doch er was iemand krank, Lazarus van Bethanië, uit hetvlek van Maria en hare zuster Martha. '(Maria was die, welke den Heer met balsem zalfde, en zijne voeten met hare haren afdroogde; en haar broeder Lazarus was krank). 'Zijne zusters lieten hem deze boodschap brengen: Heer! zie, dien gij liefhebt, is krank. 'Jezus, dit hoorende, zeide tot hen: Deze krankheid is niet ter dood, maar voor de eer Gods, opdat Gods Zoon daardoor verheerlijkt worde.

'Jezus beminde Martha en hare zuster Maria en Lazarus. 'Als hij gehoord had dat hij krank was, bleef hij evenwel twee dagen terzelfde plaats. 'Doch daarna zeide hij tot zijne leerlingen: Laat ons naar Judea teruggaan! 'De leerlingen zeiden hem: Rabbi! zoo even nog zochten de Joden u te steenigen, en gaat gij wederom derwaarts? 'Jezus antwoordde:

Zijn er niet twaalf uren in den dag? Zoo iemand bij den dag wandelt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht dezer wereld ziet; 'doch wandelt, hij bij nacht, hij stoot zich, omdat het licht niet bij hem is. 'Dat gezegd hebbende, voegde hij er bij: Onze vriend Lazarus slaapt, maar ik ga om hem uit den slaap te wekken. 'Zijne leerlingen zeiden dan: Heer! indien hij rust, zal hij gezond worden. 'Jezus had gesproken van zijnen dood, maar zij meenden dat hij de rust des slaaps bedoelde. 'Dan zeide hun Jezus duidelijk: Lazarus is gestorven; 'en ter wille van u ben ik verheugd dat ik daar niet was, opdat gij gelooven moogt. Doch laat ons tot hem gaan! 'Thomas, Didymus genaamd, zeide tot zijne medeleerlingen: Laat ons ook gaan, om met hem te sterven!

'Jezus kwam dan, en vernam dat hij reeds, sedert vier dagen in het graf was. 'Bethanie nu was nabij Jerusalem, ongeveer vijftien stadiën van daar. 'Vele uit de Joden waren tot Martha en Maria gekomen, om haar over haren broeder te troosten. 'Martha, toen zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem te gemoet; doch Maria bleef te huis. 'Martha zeide tot Jezus: Heer! waart gij hier geweest, mijn broeder zou niet gestorven zijn; 'maar ik weet ook dat God u alles geven zal, wat gij hem vragen zult. 'Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal verrijzen! 'Martha zeide hem: Ik weet, dat hij verrijzen zal bij de verrijzenis ten jongsten dage. 'Jezus zeide haar: Ik ben de verrijzenis en het leven: die in mij gelooft, al is hij ook gestorven, zal leven; 'en iedereen, die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven! Geloof gij dat? 'Zij zeide hem: Ja, Heer! ik geloof dat gij de Christus zijt, de Zoon des levenden Gods, die in deze wereld gekomen zijt (*Joan. xi*).

Uitleg der plaat.

9. Deze plaat stelt ons de verrijzenis der afgestorvenen voor. *Midden*, de natuur is in wanorde, en de Engelen, op de trompet blazende, dagen de menschen voor het gerecht; de graven gaan open en de dooden staan uit het graf op. Wij zien onder hen eenen koning die zijne kroon behouden heeft, en eenen bisschop die, verrijzende, zijn bisschoppelijke gewaden terugvindt.

10. *Boven*, schittert in de lucht het kruis omringd door de hemelsche geesten. Zijn aanzien troost de rechtvaardigen, die vol vertrouwen er de armen uitstrekken, en verschrikt tevens de boozen, die zich willen verschuilen en tot de bergen roepen hen te verpletteren.