

HET SYMBOLUM DES GELOOFS

Achtste artikel: Ik geloof in den Heiligen Geest.

1. De Heilige Geest is de derde persoon der Heilige Drievuldigheid, die van den Vader en den Zoon voortkomt.

2. De Heilige Geest is God: de h. Kerk heeft die waarheid bepaald, zeggende in hare symbolums dat de Heilige Geest gezamenlijk met den Vader en den Zoon moet aanbeden worden.

3. Dezelfde waarheid wordt ons door de h. Schrift onderwezen, die den Heiligen Geest den naam van God toekent. De h. Petrus berispte Ananias en Saphira in dier voege omdat zij tegen den Heiligen Geest gelogen hadden: *Gij hebt niet tegen de menschen gelogen, doch wel tegen God.*

4. De volgende woorden van Christus leeren ons ook dat de Heilige Geest van den Vader en den Zoon voortkomt: « Als de Heilige Geest zal gekomen zijn, die Geest van waarheid, die van den den Vader voortkomt en dien ik u vanwege mijnen Vader zenden zal, zal hij getuigenis van mij geven. »

5. De Heilige Geest is dus in alles aan den Vader en den Zoon gelijk; hij is even almachtig, eeuwig, oneindig volmaakt, groot en wijs.

6. Men noemt gewoonlijk den Heiligen Geest: 1° *Gave Gods*, dewijl hij de kostbaarste gave is die God den mensch ooit geschonken heeft; 2° *Trooster*, dewijl hij ons in de droefenissen troost; 3° *Geest van gebed*, dewijl hij ons bijstaat om vurig te bidden.

7. De Heilige Geest wordt *Heilig* genoemd, omdat hij door zijne natuur heilig is en ons tevens heiligt.

8. De heiligheid des Heiligen Geestes verschilt dermate van deze der Heiligen die wij eeren: 1° de Heilige Geest is door zich zelve en zijne natuur heilig, dewijl de Heiligen die wij eeren het door de genade Gods geworden zijn; 2° de Heilige Geest is oneindig heilig, dewijl de Heiligen die wij eeren het slechts eenigermate zijn.

9. De Heilige Geest is verscheidene malen op de aarde zienbaar nedergedaald. Hij is derwijze over Onzen Heer Jezus Christus den dag zijns doopsels onder de gedaante eener duif nedergedaald, en dan nog op de apostelen en de leerlingen met Pinkster in de gedaante van vurige tongen.

10. Op den Pinksterdag, zegt de h. Schrift, hoorde men eensklaps zooals het gerucht van een hevigen wind die uit den hemel kwam en geheel het huis vervulde waar de apostelen woonden. Op hetzelfde oogenblik zagen zij zooals vurige tongen verschijnen die zich verdeelden en op iedereen van hen bleven staan. Zij werden dan allen door den Heiligen Geest vervuld en begonnen verscheidene talen te spreken.

11. Toen de apostelen den Heiligen Geest ontvan-

gen hadden, gingen zij onder alle volkeren het Evangelie prediken.

12. Voor de prediking der apostelen, aanbaden, behalve de Joden, alle volkeren der aarde de schepselen.

13. De prediking der apostelen had als gevolg de bekeering eener ontelbare menigte Joden en heidenen die de christelijke leer omhelsden.

14. De christelijke godsdienst werd niet zonder tegenspraak opgericht; hij werd drie honderd jaren lang bestreden, en verscheidene millioenen christenen hebben om den naam van Jezus Christus alle mogelijke foltering en zelfs den dood geleden.

15. De vernieling der valsche godsdiensten op het grootste gedeelte der bekende wereld is het schitterendste mirakel dat de Heilige Geest ooit door zijne apostelen gedaan heeft, en dat mirakel is voldoende om de godheid van den christelijken godsdienst te bewijzen.

16. De Heilige Geest openbaart zich ook aan ons op een onzienlijke manier door de genaden, die hij in onze zielen stort om haar te heiligen.

17. De Heilige Geest zelf verblijft in ons als wij in staat van genade zijn; de h. Paulus zegt derhalve dat wij de tempels des Heiligen Geestes zijn.

18. De Heilige Geest bestiert de Kerk haar de kracht gevende hare vijanden te wederstaan en tevens haar tegen alle dwaling in hare leer vrijwarende.

19. De Heilige Geest geeft ook nog aan de Kerk al de noodige gaven tot haar behoud, zooals de gaven der mirakelen en der voorspellingen.

20. Wij moeten dikwerf den Heiligen Geest aanroepen, dewijl wij zonder zijnen bijstand niets doen kunnen dat nuttig zij tot onze zaligheid.

21. Wij moeten vermijden den Heiligen Geest door de doodzonde uit onze zielen te verdrijven en hem door de dagelijksche zonde te bedroeven.

Uitleg der plaat.

22. *Deze plaat* stelt ons de eetzaal voor, waarin de apostelen en de leerlingen met de heilige Maagd en onderscheidene heilige vrouwen onder het gebed het aankomen des Heiligen Geestes afwachtten.

23. Te voren waren de Apostelen *onwetend*: Zij verstonden zoo slecht hetgeen Jezus hun leerde! Daarbij waren zij *vreesachtig* en zwak: toen Jezus gevangen werd, namen allen de vlucht. En nu zij den h. Geest ontvangen hebben, zijn zij opeens *verlicht*: zij verstaan de leer van Jezus; zij zijn *versterkt* en vreezen niets meer.