

HET SYMBOLUM DES GELOOFS

Tweede artikel: En In Jezus Christus zijn eenigen Zoon, onzen Heer.

1. God heeft Adam en Eva geschapen als de Engelen, in den staat der heiligmakende genade. Zij waren daarenboven blootgesteld noch aan het lijden noch aan den dood.

2. De duivel onder de gedaante van het serpent verborgen, spoorde onze eerste ouders aan God ongehoorzaam te zijn met van de verbodene vrucht te eten.

3. God strafte dermate hunne ongehoorzaamheid: Zij werden uit het aardich paradijs verdreven, verplicht hun brood in het zweet huns aanschijns te eten, uit het geluk des hemels gesloten en onderworpen aan de onwetendheid, aan de zondige begeerte, aan het lijden en den dood.

4. De zonde van Adam is tot al zijne nakomelingen overgegaan, alle menschen hebben derhalve in Adam gezondigd en zijn aan dezelfde rampen onderworpen.

5. De zonde met welke alle menschen ter wereld komen wordt de erfzonde genoemd, dat wilt zeggen dat ze aan onzen oorsprong gehecht is (LVII^e plaat).

6. De heilige Maagd Maria is door een bijzonder voorrecht van de erfzonde bevrijd gebleven, omdat zij de moeder van den Zoon Gods moest zijn (LIV^e plaat).

7. God verliet den mensch niet na zijne zonde, doch had medelijden met hem, en beloofde hem eenen Verlosser, dien men den Messias noemde.

8. God herhaalde zijne belofde, die Hij eerst aan Adam deed, aan de aartsvaders, aan Abraham en Jacob.

9. God liet de komst des Verlossers door de profeten vooruit verkonden.

10. De profeten voorspelden het tijdstip der komst van den Messias, zijne geboorte uit de Maagd Maria, zijne mirakelen, zijn lijden, zijnen dood, zijne verrijzenis, en tevens de invoering zijner leer op alle plaatsen der aarde.

11. De Messias of de der wereld beloofde Verlosser is Onze Heer Jezus Christus.

Het eeuwig Woord.

12. De h. Joannes, in den aanvang van zijn Evangelie, beschrijft aldus het eeuwig ontstaan des Verlossers:

13. 'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. 'Dit was in den beginne bij God. 'Alles is door hetzelfde geworden; en zonder hetzelfde is niets geworden, dat geworden is. 'In hetzelfde was leven, en het leven was het licht der menschen. 'En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis nam het niet op.

14. 'Er was een mensch van God gezonden, die

tot naam had Joannes. 'Deze kwam tot getuigenis, om getuigenis te geven van het licht, opdat allen gelooven zouden door hem. 'Hij was het licht niet, maar hij kwam om getuigenis te geven van het licht.

Het vleesch geworden Woord.

15. 'Het ware licht was dat, hetwelk iederen mensch verlicht, die komt in deze wereld. 'Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend. 'Hij kwam in zijn eigendom, en de zijnen namen hem niet aan. 'Doch zoo velen hem aannamen, aan die gaf hij macht om kinderen Gods te worden, hun, die in zijnen naam gelooven; 'die niet uit bloed, noch uit den wil des vleesches, noch uit den wil eens mans, maar uit God geboren zijn. 'En het Woord is vleesch geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijne heerlijkheid aanschouwd, eene heerlijkheid als des eeniggeborenen van den Vader), vol genade en waarheid.

Getuigenis des Voorloopers.

16. 'Joannes getuigt van hem en roept, zeggende; Deze was het van wien ik zeide: Die na mij komen zal, is vóór mij geworden, omdat hij eer was dan ik. 'En uit zijne volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade voor genade. 'Want de wet is door Mozes gegeven; de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. 'Niemand heeft ooit God gezien; de eeniggeboren Zoon die in den schoot des Vaders is, die heeft hem ons laten kennen.

Uitleg der plaat.

17. *Deze plaat* stelt ons het mirakel der Gedaanteverandering voor, in dewelke God de Vader Jezus Christus zijnen Zoon verkondigde

18. Jezus Christus nam drie zijner apostelen mede, Petrus, Jacobus en Joannes en klom op den berg Thabor. De gedaante van zijn aangezicht werd plotselijk veranderd. Zijn gelaat schitterde als de zon en zijn gewaad werd wit als de sneeuw. Wij zien hier Mozes en Elias, die in de tegenwoordigheid zijner discipelen met Hem spreken. Dan kwam uit een heldere wolk, die hen overdekte, eene stem zeggende: *Deze is mijn welbeminde Zoon; hoort naar hem!* Bij het hooren dezer stem worden de apostelen, die den Heer vergezeld hadden, bevreesd en vallen op de knieën, terwijl Petrus zegt: « Heer, wij zijn hier goed! laat ons drie tenten maken, voor u éene, voor Mozes éene, en éene voor Elias. »