

HET SYMBOLUM DES GELOOFS

Derde artikel (vervolg).... Geboren uit de Maagd Maria.

Uitleg der plaat.

1. In het midden der plaat, komt het kind Jezus ter wereld in den stal van Bethlehem, Maria, zijne moeder, en de h. Jozef, zijn voedstervader, bewijzen hem alle mogelijke diensten. Men ziet bij de krib, waarin het rust, eenen os en eenen ezel die, naar de overlevering, zich op die plaats bevonden.

2. De herders komen hem aanbidden, en, in den hemel, zingen de engelen den blijden lofzang: *Eer in de hoogste hemelen aan God, en op de aarde vrede aan de menschen die goeden wil hebben.*

Geboorte van Jezus-Christus.

3. Het geschiedde op die dagen, dat er van keizer Augustus een gebod uitging, dat de gansche wereld opgeschreven zou worden. Deze eerste opschrijving werd gedaan door Cyrinus, den landvoogd van Syrië. En allen gingen om zich te laten opschrijven, ieder naar zijne stad. En ook Jozef begaf zich uit Nazareth, stad van Galilea, naar Judea, in de stad van David, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten opschrijven met Maria, zijne ondertrouwde vrouw, die bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen harer baring vervuld werden. En zij haarde haren eerstgeboren Zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in eene krib, omdat er voor hen in de herberg geene plaats was.

Zijn verborgen leven.

4. Drie Wijzen of koningen, door een wonderbare ster geleid, kwamen het kind Jezus aanbidden, en offerden hem goud gelijk aan eenen koning, wierook gelijk aan eenen God en mirre gelijk aan eenen ster-veling, de mirre werd immers gebruikt bij het balsamen der lijken.

5. Onze Heer werd veertig dagen na zijne geboorte, den tweeden Februari, in den tempel opgedragen. De heilige Maagd volbracht op dien dag de plechtigheid harer zuivering door de wet van Mozes voorgeschreven.

6. De ouders van Jezus vluchtten met hem in Egypte na zijne opdracht in den tempel, om hem te vrijwaren tegen de vervolging van Herodes, die hem van het leven wilde berooven.

7. Herodes liet derhalve al de kinderen, min dan twee jaren oud, in Bethlehem en het omliggende vermoorden: die kinderen noemen wij de h. Onnoozele kinderen.

8. Het Kind Jezus werd na den dood van Herodes naar Nazareth, in Galilea, geleid, waar het tot den ouderdom van dertig jaren verbleef.

9. Jezus Christus leidde te Nazareth een verborgen, arm et werkzaam leven.

10. Het Evangelie leert ons dat Jezus in dien tijd op de feestdagen den tempel bezocht, zijnen ondersoer- danig was, en naarmate hij in onderdom opgroeide ook meerdere blijken gaf van wijsheid en heiligheid.

Zijn openbaar leven.

11. Jezus Christus was dertig jaren oud, toen hij van den h. Joannes Baptista het doopsel ontving in de wateren der Jordaan. (XIX plaat.)

12. Hij verwijderde zich dan in de woestijn, waar hij veertig dagen vastte (LI plaat), en hij liet toe dat de duivel hem bekoorde, om ons te toonen hoe wij den bekoringen moeten wederstaan (LIII plaat.)

13. De woestijn verlaten hebbende, koos Jezus zijne twaalf apostelen, en begon in Judea het Evangelie te verkonden.

14. Onze Heer nam als apostelen arme, ongeleerde visschers, die slechts met zwoegen hun brood verdienden.

15. De namen der twaalf apostelen zijn: Simon, Petrus genoemd, en Andreas, zijn broeder Jacobus, zoon van Zebedeus, en zijn broeder Joannes; Filippus, Bartholomeus, Thomas, Mattheus de tollenaar; Jacobus, zoon van Alpheus, en Thaddeus; Simon, de Cananeeër, en Judas Iscariota, die hem verraadde.

16. Het woord *Evangelie* beteekent « blijde tijding ». De blijde tijding welke Jezus Christus aankondigde is deze, dat hij de Zoon Gods was, de Messias of de van het begin af aan de wereld beloofde Zaligmaker.

17. Jezus staaftde zijne leer door talrijke mirakelen. Hij deed zijn eerste mirakel op de bruiloft van Cana, in Galilea, toen hij, Maria's bede aanhorende, water in wijn veranderde.

18. Om zijne liefde tot de kleine kinderen te laten blijken, legde Jezus-Christus hun de handen op, omhelsde en zegende hen: *Laat de kleine kinderen tot mij komen, zeide hij want het rijk der hemelen hoort dengenen toe die se evenaren.*

19. Zich tot de ongelukkigen wendende, Jezus Christus zeide hun: *komt tot mij, gij allen die lijdt, en ik zal u verkwikken.*

20. Jezus Christus ontving de zondaars met groote goedheid, en at soms met hun. Hij antwoordde aan die dat afkeurden: *Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen, doch om de zondaars te roepen.*